

W. VANDERSTEEN

BESSY

Het wagengeweer



STANDAARD UITGEVERIJ

STUDIO VANDERSTEEN

HET WAGENGeweER



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN - UTRECHT





Het misverstand is vlug uit de weg geruimd... De bewoners van de farm dachten dat ze te doen hadden met leden van een bende gewetenloze wapenleveranciers die in de streek rondhingen en geweren probeerden te leveren aan de Indianen.



Lukt het handeltje van die schurken dan niet zo best ?



Eigenlijk niet, want het schijnt dat de wapenhandelaars alleen in dollars betaald willen worden en de Indianen hebben natuurlijk geen geld.

Wauagh ! Dit is een gemene handelwijze van deze coyotes om de Indianen te dwingen. Hopelijk dan te vallen om zo in het bezit van dollars te komen.



Natuurlijk ! Dat ik daar niet eerder dan gedacht heb ! Dat zou de hele situatie natuurlijk nog verergeren !



Wat is er nu weer, Bessy ?

WAF ! WAF !



Drie sterren is daar met z'n soldaten !



Well ! Farmer... Kun jij ons een aantal koeien bezorgen, m'n mannen hebben vers vlees nodig !



Dat zal wel gaan generaal... maar legem contante betaling. !!





15 IS DE AVOND VALT OVER HET TENTENKAMP, FLAKKEREN OVERAL DE BIVAAUVUREN HOOG OP...



16 BESSY ONTVLUCHT HET DRUNKE GEDOE OM IN EENZAAMHEID WAT ROND TE KUIEREN...



17 E LOERT ARGWANEEND MAAR DE "TWAALFPONDERS"...

...DIE MET HUN GAPENDE LOPEN NETJES OP EEN RIJTJE OPGE-
STELD STAAN.



Wie daar?!
oh... het is de
hond van een van
de verkenmers!



18 SNUFFELEND EN SNUIVEND
SLUIPT BESSY TUSSEN HET
HOGE PRAIRIEGRAS...



19 LOTS DRAUKT DE COLLIE ZICH MEER
OP HAAR BUIH...



20 EEN ONGUUR UIT-
ZIJENDE MAN HOUT
BEHOEDZAAM AAN-
GESLOPEN.



21 LI NADERE BESSY HEEL DICHT VOOR
DAT HIJ DE HOND IN'T OOG KRIJGT...



22 N EEN OOGWENK FLIJT
HET LEMMET VAN EEN SCERPE
DOEL IN DE VUIST VAN DE MAN!



DE MAN WEEFT TE VERTELLEN DAT HET OVERGANGS DEEL VAN DE HIDEBAKKERS BIJ DE POWDER RIVER GELEGED IS. EN HIJ VALT LIEVER NIET IN HUN HANDEN, WANT HIJ HEEFT HUN ENIGE WEKEN GELEDEN EEN PARTIJ SLECHTE GEWEKEN GELEVERD ZONDER MUNITION!



Zo! Jij bent dus een van die clandestiene wapenhandelaars die hier de toestand aan 't verpesten zijn!

Breng die schoft weg.. Het is oorlogstijd en een krijgsraad zal over z'n lot beslissen!



Laat me los!
Genade... Genade!!



Andy en Edelhert, jullie taak als verkenner is voorlopig afgelopen. Ga nog vannacht terug naar fort Atkinson en kom me zo vlieg mogelijk achterna met een reserve-afdeling cavalerie!



IERWIL ONZE TWEE VRIENDEN SAMEN MET BESSY VERANKEREN, AUST HET LEGERKORPS VAN DRIE STERREN MOG EENS FLINK UIT... MORGEN ZAL ER MISSCHIEN STRAID GELEVERD WORDEN.

EN DE VOLGENDE MORGEN...



Op naar Powder River!



EN LUUR LATER ZET DE COLONNE ZICH IN BEWEGING. DE VIER MANNEN VAN HET TYPE TWAAHPONDER ZIJN STEVIG INGESLOTEN DOOR DE CAVALERIEDELINGEN EN DE HUIFARREN MET PROVAND EN MATERIEEL KOMEN ACHTERAAN.





1 EGEN DE MIDDAG KOMEN DE SOLDATEN AAN BIJ DE POWDER RIVER.



Het is maar een klein troepje...





Waar kunnen die verwenste Hidatsa's nu naartoe getrokken zijn?



Dood aan de verwenste bleehgezichten!



HOWN! HO-HOWN!
HO-HOWW!



Generaal...
generaal! We... we
zijn in een hinderlaag
gevallen!!





EEN VAN DE OVERLEVENDEN VAN DE SLACHTING BRENGT DE VOLGENDE DAG HET NIEUWS VAN DE VERSCHRIKKELIJKE NEDERLAAG VAN DRIE STERREN OVER AAN MAJOR BLOWSTONE, COMMANDANT VAN FORT ATKINSON.



BIJ HET BUREAU VAN DE COMMANDANT VAN FORT ATKINSON



Jullie hebben het vreselijke nieuws gehoord... wie niet gedood is... werd door de Hidatsa's gevangen genomen... we moeten met hun opperhoofden onderhandelen... zij zijn op ogenblik de sterksten...

En de regiments-kas?



Waar die gebleven is, kan ik natuurlijk niet zeggen, misschien nog op het slagveld... de roden interesseren zich niet voor ons geld...



In deze speciale situatie juist wel majoor... want met dat geld kunnen ze geweren kopen van blanke wapenhandelaars!



Oh Lord !! met het geld dat generaal Capote in Kas had, kunnen ze huifharren vol met geweren kopen !!



Waugh ! Wij zullen op zoek gaan maar dat geld en proberen met de Hidatsa's onderhandelingen te beginnen...



Die twee civil scouts zijn moedig, maar ik zeef geen rode duit meer voor hun scalp!



Kom Bessy, er wacht ons een lange tocht...



IEVERGEEFS ZOEKEN ONZE
TWE VRIENDEN MAAR DE
HOFFER WAAR DE REGIMENT-
GELDEN INZATEN. IN DE UIT-
GEBRANDE HUIFHAR IS NIETS
MEER TE VINDEN



De Hidatsa's hebben de munitie-
wagens tot ontploffing gebracht
en de kanonnen grondig ver-
mield, maar het is vreemd dat
een van de vier twaalf-
ponders ontbreekt...!

Jk ben er anders zeker van dat ze niet
kunnen of durven omgaan met een
wagengeweer...!



DIE NACHT HAMPEREN
ONZE VRIENDEN AAN DE
VOET VAN EEN
HEUVEL... ALLES IS KALM
EN TEGEN DE MORGEN IS
BESSY HET EERST WAKKER



DEEMS KRIJGT BESSY EEN AANGE-
NAME BRADLUCHT IN HAAR NEUS...



DE HOND LAAT ZICH LEIDEN DOOR DE REUK... EN KOMT
AAN DE RAND VAN EEN KLEIN DAL...



ZE HERKEN'T VRIENDEN!



DAAR STAAT DE VIERDE TWAALFPONDER
COMPLEET MET CASSON EN WAGENPAARDEN
VIER SOLDATEN EN EEN SERGEANT HURKEN
MEER OM EEN KLEIN VUURTJE...



BESSY BLAFT LUID OM DE AANDACHT TE
TREKKEN VAN DE MANNEN, DIE UNIFORMEN
AAN HEBBEN DIE ZE ZEER GOED KENT...!









Zijn het rookseinen die afkomstig zijn van de Hidatsa's !?

Nee broeder... het is Yzeren Pluim, het oppenhoofd der Mandans die het nieuws van het uitwisen van Drie Sterren vernomen heeft, en die al de Mandankrypers oproept zich rond zijn kamp te verzamelen...

(*) UITWIJZEN: Indische benaming voor verslaan, doden.



Misschien staken die roden de vijandelijkheden wel !



Hmm. En waar zou Yzeren Pluim zich op 't ogenblik bevinden...!?



Waagh ! Zijn tipi kan niet zo ver hiervandaan zijn ! Waarschijnlijk in een van de kleine valleien tussen de Powder en de Big Horn River...



Vooruit sergenteant Redsnake... span de paarden in en hang je hanen aan de munitiewagen, we vertrekken onmiddellijk !



Terug... terug naar het fort luitenant ?



Nee... we trekken in de richting van die rookseinen ! We hebben van majoor Blowstone order gekregen om contact op te nemen met de Indianen... meer mag ik voorlopig niet zeggen !!





DE SCHURFCHTIGE RED-
SNAKE EN ZIJN VIER MANNEN
ZIJN IN FEITE DESERTEURS DIE
DE STRAD ONTVLUCHT ZIJN.
ZIJ DOEN NOG ANDERE BE-
KENNTENISSEN WAAR ONZE
VRIENDEN VREEMD VAN
OPNIJEN ...



BESSY MOET ZICH ONDER BE-
DREIGING VAN DE WAPENS LATEN
VASTGRUPPEN EN VASTBINDEN ON-
DER AAN DE CASSON ...



Hahaha! Die collie van jou kan de paarden wel helpen trekken!!



Gemene boeven, wat zijn
jullie van plan?



Ik heb nog voor je in een verrassing
petto!



HA-HA!



De regiments-
kas!!



Hahaha! Heb je hem zien
kijken... daarmee kunnen we
een hele tijd rustig leven!!



Het wemelt hier van IJzeren
Pluims krijgers...



Ik heb je mening niet gevraagd Apa-
che... als het moet schieten we ze
allemaal overhoop!!



Jullie ontkomen
niet aan de
Mandans!!

ANDY EN EDELHEIT WORDEN STEVIG VASTGEBONDEN BOVENOP DE CHASSIS. DE ARTILLERISTEN BERUJEN DE PRAADEN VAN ONZE VRIENDEN EN HET HELE STEL ZET ZICH LANGZAAM IN BEWEGING.



VANDONGE OGEN VOLGEN SNEAP ELKE BEWEGING VAN HET GROEPJE.



MARRA REDSNAKE IS EEN DOORWINTERD SOLDAAT EN HEEFT DE RODE VERKENNERS AL LANG IN 'T OOG.



EVEN LATER.





EVEN LATER KAN DE GROEP
WEER ONGESTOORD VERDER
TREKKEN... ZE LEGGEN VELE
MÛLEN AF ZONDER DAT ZE
EEN GLIMP VAN EEN INDIANA
OPVANGEN. BIJ HET INVALLEN
VAN DE SCHEMERING KAMP-
PEREN ZE AAN DE VOET VAN
EEN STEILE ROTSWAND.

Met deze rotswand in de
rug lopen we geen gevaar,
we moeten nu van voren
een kleine borstwering
opbouwen...



Onze twee kunnen
zich wat nuttig
maken, haha!



Waarom
doden die schurken
ons niet?



Wanneer we weer in het
gebied komen dat door
het leger gecontroleerd
wordt, kunnen ze ons als
gijzelaars gebruiken!



EEN UURTJE LATER IS HET
KAMP IN STAAT VAN VER-
DEDIGING GEBRACHT.

nu mogen
de Indians
komen...

Het is al te laat,
de Mandans zullen
nu geen aanval
meer wagen!

Ik, IJzeren Plum, sachem van alle
Mandanstammen,
plechtig het
geweer uit
behoef
te
wissen!



DE VOLGENDE MORGEN, HEEL VROEG,
BEGINT BESSY DIE NOG STEEDS VASTGE-
HUISTERD LIGT ONDER HAAR CHASSIS,
VERWOED TE BLAFSEN.

Hou je muilt, smerige
hond... of ik ransel
je bont en blauw!





THE NAPOLEON



EEN MOMENT LATER ZAAIEN DE GRANATEN VAN DE TWAALF-PONDER DOOD EN VERDERF IN DE RINGEN DER AANVALLEERS. DE EERSTE STORMAANVAL IS GEBORENI... GEWONDE PAARDEN BLIJVEN HINNKENDE OP DE VLAKE LIGGEN EN DE MANDANS SLEUREN HAARSTIG HUN GEWONDE WEG...



WAZEREN PLUIM GEEFT HET MIET OP... HIJ LAAT ZIJN KRIJGERS ZICH HERGRADEREN OM OPNIEUW TOT DE AANVAL OVER TE GAAN.



Heeft de sachem het gebruik van zijn geest verloren!?



Maar het is waanzin de bleekgezichten met het wagensgeweer op deze manier aan te vallen!

Alle weerbare mannen weten dat Grijze Valk geen lafaard is..



PAW!

Geen Krijger zal de bevelen van zijn sachem ongehoorzaam zijn... Wacondah zal ons de overwinning schenken!

MET EEN KREET STORT GRIJZE VALK VAN Z'N PAARD...

RAAH!



MAAR DE BESCHERMING VAN
WACONDAN HAALT NIETS UIT
TEGEN DE SALVO'S VAN DE
TWAALFPONDER EN ELKE
AANVAL WORDT MET ZWARE
VERLIEZEN BETAALD.

OP EEN GEVEEN OGBENBLIK ECHTER WORDT
EEN VAN DE PAARDEN DIE VOOR DE CARISSOM
STAAN, DOOR EEN SCHAMPSCHOT GEWOND. HET
VERSCRIKTE DIER RAAKT IN PANIEK EN SLEURT
DE REST VAN HET SPAN EN DE CARISSOM MEE...



Onze munitie en
onze granaten !!



Damned! Nu zullen we onze
scalp vlog kwijt zijn!

98



HET SPAN WORDT DOOR DE JUICHENDE
MANDANS OPGEVANGEN...

Nu zal het
wagengeweer weldra
zwijgen !!



Getukkig heb ik het geld hier
bij me aan mijn voeten!



Van dat geld
zul je nooit
profiteren
Redsnahe...

Want weldra zullen
we niet meer tot
de levenden
behoren...



Zwijg... ik... ik
heb een
plan !!

REDSNAKE BESLUIT TE GAAN ONDERHANDELEN MET HET OPPERHOOFD DER MANDANS.... HIJ BIEDT IJZERE PLUIM DE HELFT VAN HET GELD UIT DE REGIMENTSKAS ALS HIJ HEN VRIJLAAT GAAN....



DE UREN GAAN TRAAG VOORBIJ EN
WEER VALT DE AVONDSCHERMING
OVER HET TONEEL... DE MANDANS
HEBBEN GEEN NIEUWE BESTORMING
VAN DE STELLING GEWAAGD, HOE-
WEL ZE WETEN DAT HET WAGEN-
GEWEER Z'N LAATSTE PROJECTIEL
VERSCHOTEN HEEFT...







Er is een grote keuze
in de albums
van

SUSKE EN WISKE

In vier kleuren :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 68 Het eiland Amoras | 101 De kaartendans |
| 69 De nerveuze Nerviers | 102 De dromendiefstal |
| 70 De spokenjagers | 103 De klankentapper |
| 71 Wattman | 104 De wilde weldoener |
| 72 Jeromba de Griek | 105 De koning drinkt |
| 74 De koddige kater | 106 De charmante koffiepot |
| 75 Het mini-mierennest | 107 De sprietatoom |
| 76 De ijzeren schelvis | 108 Twee toffe totems |
| 77 De apekermis | 109 De wolkeneters |
| 79 De zeven snaren | 110 De zingende zwammen |
| 80 De brullende berg | 111 De schat van Beersel |
| 81 De circusbaron | 112 De groene splinter |
| 82 De gramme huurling | 113 Het geheim van de gladiatoren |
| 83 De straatridder | 114 De Tartaarse helm |
| 84 De stemmenrover | 115 Gezanten van Mars |
| 85 De schone slaper | 116 De bronzen sleutel |
| 86 Tedere Tronica | 117 De toornige tijftjaf |
| 87 De vliegende aap | 119 Het sprekende testament |
| 88 De tamtamkloppers | 120 De geverniste zeerovers |
| 92 De briesende bruid | 121 De duistere diamant |
| 93 De snorrende snor | 122 De kale kapper |
| 94 De sissende sampam | 123 De zwarte zwaan |
| 95 De kleppende klipper | 124 Het vliegende bed |
| 96 Het rijmende paard | 125 De Texasridders |
| 97 De junglebloem | 126 De windmakers |
| 98 Het hondenparadijs | 127 De Knokkersburcht |
| 99 De kwakstralen | 128 Het brommende brons |
| 100 Het gouden paard | |

